

Nieuwsbrief mei 2025

MEIMAAND 2025

Zoals u waarschijnlijk inmiddels gemerkt hebt is het Heilig Jaar van start gegaan. In onze nieuwsbrief van oktober kondigde ik al aan dat ook de komende meimaand in het teken van het Heilig Jaar zal komen te staan.

Het thema, wat de Broederschap voor de komende meimaand heeft gekozen, is: Pelgrims van hoop in het voetspoor van Maria.

Omdat het zo'n bijzonder jaar is heeft de Broederschap ook gemeend de Zoete Moeder deze meimaand de mantel van Hoop en Troost te laten dragen. Dit is een mantel die Maria normaal gesproken alleen in de vastenperiode draagt. Dit Heilig Jaar dus ook in de meimaand. Wanneer u in de meimaand naar de Sint Jan komt, kunt u deze mantel dan ook weer van dichtbij bewonderen. Van harte aanbevolen!

De meeste missen in de meimaand zullen worden opgeluisterd door mooie koren en ook zullen er weer diverse gilden uit 's-Her-

togenbosch en omstreken acte de présence geven.

De Broederschap heeft in de kluis een prachtig vaandel ontdekt. Helaas was het vaandel niet meer in goede staat. Hierop hebben we contact gezocht met de zusters van de Priorij Klarland in Bocholt (België). Zij zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest om dit vaandel te restaureren. Ze hebben versieringen en figuren op een nieuwe ondergrond van blauw fluweel gezet. Daarnaast hebben ze hele delen van het vaandel opnieuw moeten borduren.

Tijdens de openingsviering van de meimaand op woensdag 30 april zal het vaandel worden ingezegend. Gedurende de hele meimaand zal het vaandel te zien zijn op een speciaal daarvoor gekozen plaats in de omgeving van het altaar.

Kortom: wij ontvangen u graag ook deze meimaand weer in de Sint Jan, op de eerste



plaats natuurlijk om als pelgrim de Zoete Moeder te bezoeken, maar natuurlijk ook om mantel en vaandel te komen bewonderen. Ruud Dirriwachter proost

HEILIG JAAR 2025: MARIA, MOEDER VAN DE ZALIGE HOOP

Een Heilig Jaar, een Jubeljaar



Afgelopen kerstavond heeft Paus Franciscus het Heilig Jaar 2025 geopend. In alle kathedraal van de wereld vond deze opening plaats op zondag 29 december jongstleden. In onze eigen Sint-Janskathedraal celebreeerde Mgr. De Korte bij deze gelegenheid een plechtige Eucharistie in aanwezigheid van alle geledingen uit ons bisdom: priesters, diakens, religieuzen, catecheten, pastoraal werkenden, leden van kerk- en parochiebesturen en vele gelovigen. Ook een delegatie van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw

was uiteraard aanwezig. Aan het begin van de plechtigheid werd het kruis van het Heilig Jaar door enkele gelovigen in processie door de Sint-Jan gedragen. Het heeft dit jaar een ereplaats in onze kathedraal.

De Paus heeft aan het Jubeljaar 2025 als motto meegegeven: Pelgrims van Hoop. Hoop is een religieus begrip. Samen met geloof en liefde zijn het dé centrale kernwaarden van het christelijk geloof.

Geloof, hoop en liefde

Christelijke hoop is geen vage verwachting, maar een zekerheid. In de gebrokenheid en kwetsbaarheid van onze wereld met haar oorlogen, onrecht, ziekten, lijden, eenzaamheid en uitzichtloosheid is Gods hoop voor ieder mens tot ons gekomen in zijn Zoon Jezus Christus. In de Hebreeënbrieff lezen we dat we ons mogen vastklampen aan Hem, de hoop op ons heil. 'Deze hoop is het veilige en vast anker van onze ziel' (Hebr. 6, 18-19). Het wordt ook heel mooi en beeldend tot uitdrukking gebracht in het logo van het Heilig Jaar: de mensheid die zich op de woelige golven van het leven beweegt, zoekt steun en houvast bij het kruis van Christus. Zijn

kruis is het anker van onze hoop in het vertrouwen dat het laatste woord niet aan lijden en dood is, maar aan het leven. Leven met eeuwigheidswaarde.

Maria, moeder van hoop

Maria, de eerste onder de gelovigen, heeft geleefd vanuit de Goddelijke deugd van de hoop. Het Tweede Vaticaans Concilie verklaarde in de constitutie over de Kerk dat de heilige maagd Maria 'hier op aarde, totdat de dag des Heren komt, het lichtend teken van de vaste hoop en de vertroosting is voor het volk van God onderweg' (Lumen Gentium 68). In het verwoorden van haar taak beschrijft de Kerk Maria heel dikwijls als onze hoop:

- Zij wordt moeder van de hoop genoemd en een teken van hoop voor heel de wereld.
- Door haar Goddelijk moederschap wordt zij de hoop op het leven genoemd.
- In het 'Salve Regina' roepen wij haar aan als onze vreugde en onze hoop.

Dit alles wordt samengevat in één van de vele titels die Maria draagt: **'heilige maagd Maria, moeder van de zalige hoop'**

De deugd van de hoop heeft Maria in haar aardse leven voortdurend beoefend, op de Heer stelde zij haar hoop. Vanuit deze hoop kon zij moeder worden van Gods Zoon. Vanuit deze hoop is zij de eerste leerling van haar Zoon. Ze heeft Hem trouw gevolgd tot onder het kruis van Goede Vrijdag.

Maria, onze hoopvolle voorspreekster

Als een Zoete Moeder ziet Maria om naar allen die hun toevlucht tot haar nemen. De

troost die zij vanuit de hemel biedt, geeft hoop aan velen: 'Wees gegroet, maagd Maria, gij die de hoop van alle gelovigen zijt, gij die alle wanhopigen helpt, gij die omziet naar allen die hun toevlucht tot u nemen' (Introitus Mariamissaal nr. 37).

In dit korte gebed wordt heel mooi beschreven dat Maria onze voorspreeksters is. Zij is onze moeder en middelares van alle genade. Maria is 'het teken van vaste hoop en troost'

(prefatie Mariamissaal, nr. 37). Zij spreekt voor ons ten beste bij haar Zoon totdat Hij wederkomt. In dit Heilig Jaar van de hoop mogen wij Maria vereren als moeder van de zalige hoop. Op onze pelgrimstocht door het leven zal zij ons met haar voorspraak begeleiden.

Vincent Blom
Plebaan Sint-Jan

DE MANTELCOMMISSIE



De Zoete Moeder draagt door het jaar heen verschillende mantels die passend zijn bij de tijd of gebeurtenis van het seizoen. Zo wordt de Bontmantel alleen in de winterse kerstperiode gedragen.

In dit Heilige Jaar, met als thema "Pelgrims van Hoop", draagt Maria in de Meimaand de Mantel van Hoop en Troost, wat afwijkt van andere jaren.

De helblauwe Allemantel, de mantel van het volk, wordt dit jaar vanaf Maria Lichtmis, 2 februari tot aan het begin van de veertigdagen tijd gedragen. Door het jaar heen vinden er 12 mantelwissels plaats, naast de Mantel van Hoop en Troost, de Allemantel en Bontmantel, draagt de Zoete Moeder de Schutsmantel, de Rode Mantel en de Van Susante Mantel.

Na de sluiting van de Sint Jan om 17.00 uur wanneer de laatste bezoekers van de kapel hun kaarsjes hebben aangestoken en de lichten in de Sint Jan gedoofd zijn, gaan we meestal met twee personen de goed beveiligde Zoete Moeder haar nieuwe mantel ophangen.

Belangrijk hierbij is dat de mantel recht hangt, de plooiën netjes vallen en ook dat de belichting van het gezicht van Maria goed uitkomt. De Plebaan kiest de bijpassende juwelen, soms een extra feestelijke, rijkversierde kroon en scepter voor een bijzondere feestdag.

De mantels zijn gemaakt van zijde en fluweel en zijn soms vele jaren oud. Ze zijn kwetsbaar waardoor deze met zorg en met handschoenen aan behandeld worden.

De mantelcommissie ziet als eerste slijtplekken in de tere stoffen. Het gewicht van de mantel trekt aan sluitingen, zoals gespen en haakjes waardoor een mantel slijtage kan gaan vertonen. Een paar jaar geleden is de Van Susante Mantel daarom al deels gerestaureerd.

De mantels worden opgeborgen in een kast met diepe laden met rollen erin om kreuk tegen te gaan en een goede ventilatie te bewerkstelligen om de mantels zo goed mogelijk te conserveren.

De commissie mag bij de mantelwissel altijd rekenen op de onmisbare hulp van kosters Rien van der Zanden en Broeder Rangel. Zij zorgen ervoor dat de juiste mantel en juwelen uit de kluis gehaald wordt en voor ons klaarliggen in de Sacristie.

De mantelcommissie bestaat uit 3 leden en heeft een aantal jaren geleden de taak overgenomen van Leo Peters die jarenlang de zorg over de mantels van Maria heeft gehad.

Op de achterkant van deze nieuwsbrief treft u afbeeldingen van een aantal van de mantels.

MIRAKELBOEK GEDIGITALISEERD

We hebben onlangs ons Mirakelboek kunnen laten digitaliseren. Door bemiddeling van de archivaris van de Sint-Jan, de heer Leo Peters, hebben we het Bossche Stadsarchief bereid gevonden het aloude Mirakelboek te digitaliseren, zodat de originele versie van het boek nu voor iedereen beschikbaar komt via onze website, www.zoetelievewrouw.nl

Een mooie aanvulling op het in 1978 verschenen boek Mirakelen van Onze Lieve Vrouw te

's-Hertogenbosch 1381-1603 waarin een uitgebreide inleiding over handschrift, De Lieve Vrouw, bedevaarten en medische achtergronden.



WAT IS NU EIGENLIJK DE 14E EEUWSE BEEWEG (DEEL 8)

Op driekwart van de Sint Jorisstraat passeert de Beeweg het Kruisbroederstraatje met een inkijs in de richting van de Sint Catharina (van Alexandria) kerk, een heilige uit het Egypte van de 4e eeuw.

De Kruiskerk (kerk van de Kruisheren) is een kerk die zich daar al vanaf 1533 bevindt, diverse keren verbouwd en aangepast is, maar waarvan het oudste gedeelte (waar het altaar staat) zich bevindt in het deel dat over de Binnendieze (kerkstroem) is gebouwd.

Een katholieke kerk, die net als de Sint Jan van 1629 tot 1794 protestant is geweest, van 1794 tot 1810 in verval is geweest en vanaf 1810 door Napoleon Bonaparte weer terug wordt gegeven aan de katholieken.

Nu in het stadsbeeld herkenbaar als een Neo-Byzantijnse kerk met het uiterlijk dat de kerk na de verbouwing in 1917 heeft gekregen.

Op het moment dat de bidtocht van de Zoete Lieve Vrouw de oude parochiegrens van de binnenstad passeert en op het oude gebied van de parochie Sint Catharina (nu de grote parochie Maria) komt, luiden de klokken van de Catharinakerk om de Zoete Lieve Vrouw eer te bewijzen en haar te begroeten. Een oud gebruik dat wereldwijd in stand wordt gehouden bij plaatselijke processies; het brengen van eer aan de heiligen die worden geëerd in processies vanuit andere parochies.

Het is mooi dat dat gebruik recent weer in ere is hersteld. De Beeweg loopt vervolgens door de Sint Jorisstraat verder richting de Vugherstraat.



MIRAKELN ZOETE LIEVE VROUW (9)



In deze rubriek lichten we mirakelen en bijzondere omstandigheden hierom heen uit vanuit het Mirakelboek van Onze Lieve Vrouw. De Broederschap heeft in deze nieuwsbrief een bijzonder mirakel uitgekozen met daarbij de Middelnederlandse tekst ook erbij vermeld. Het Middelnederlands geeft vaak de details en de bijzonderheden rondom het mirakel aan, de moeite waard om dit ook eens door te lezen.

Mirakel 12

1382 (onbekende datum)

Een kind te Sibrandahuis in Friesland verdronk in de herfst 1382. Door het gebed van zijn vader tot Maria kwam het kind weer tot leven.

Item int jaer ons Heren MCCCCLXXXII in den herfst was een kijnt verdroncken in Oestvrieland in een dorpe, geheyten Zibadehusen in die prochi, geheyten Meerhem, ende gheloefde die vader van dien kijnde Tsertogenbosc sijn offerhande te seijnde voir Onser-Vrouwenbeelt voirs., so hi irst const. Ende riep met innegher herten Onser Vrouwen aen ende terichts wart dat kijnt levend en bleef levende.



CONTRIBUTIE

Als u nog geen jaarlijkse bijdrage hebt betaald aan de Broederschap Onze Lieve Vrouw van Den Bosch dan is dit nog steeds mogelijk met het bedrag van minimaal €12,50 per jaar op bankrekeningnummer op NL61 INGB 0002 3049 03 te storten.

EENMALIGE BIJDRAGE

Wilt u ons werk eenmalig ondersteunen dan kan dat via een gift op rekeningnummer NL61 INGB 0002 3049 03 ten name van Broederschap van Onze Lieve Vrouw van Den Bosch onder vermelding van 'gift'.

ANBI-INSTELLING

De Broederschap van Onze Lieve Vrouw van Den Bosch is geregistreerd als ANBI-instelling onder het RSIN-nummer 825341401

Uw giften en bijdragen zijn fiscaal aftrekbaar.



Mariavieringen door het jaar 2024 - 2025

Graag nodigt de Broederschap u uit aanwezig te zijn bij de volgende Mariavieringen in de Sint-Jan:

meimaand	elk weekeinde Mariavieringen
9 juni	Maria, Moeder van de Kerk (2de pinksterdag)
7 juli	Maria, Zoete Moeder van Den Bosch
15 augustus	Maria Tenhemelopneming
22 augustus	Maria, Koningin van Hemel en Aarde
8 september	Maria Geboorte
7 oktober	Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans
9 december	Maria Onbevlekt Ontvangen
1 januari	Maria, Moeder van God
2 februari	Maria Lichtmis
25 maart	Maria Boodschap



CONTACT

U kunt de Broederschap bereiken via:

info@zoetelievevrouw.nl

En voor zaken rond het lidmaatschap via:

leden@zoetelievevrouw.nl

Postadres:

Choorstraat 1, 5211 KZ 's-Hertogenbosch.

Nieuws over Maria, de Broederschap, de Mariakapel etc.

vindt u op onze website: www.zoetelievevrouw.nl

en onze Facebook pagina: Broederschap van Onze Lieve Vrouw



Rekening van ledenadministratie:

Administratie Broederschap Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch: NL61 INGB 0002 3049 03